



De Paaskaars

Als de deuren van de Anna Tsjerke weer open mogen voor de samenkomst op zondag, zal de nieuwe Paaskaars brandend binnen worden gebracht. Zo brengen we symbolisch het Licht van Christus in onze gemeente, de opgestane Heer! Jezus zei: Ik ben de opstanding en het leven, Joh. 11:25 .

Jezus zei ook: Ik ben het Licht voor de wereld; wie Mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Joh. 8:12 . Wat een bemoediging! Zo mogen ook wij dat Licht weer uitdelen!

Op de Paaskaars staan verschillende afbeeldingen. We beginnen met de Alpha en de Omega , de eerste en de laatste letter van het klassieke Griekse alfabet. In Opb.1:8 staat: Ik ben de alpha en de omega, zegt de Heere, God, Hij die is , die was, en die komt, de Almachtige.

Tussen de Apha en de Omega; dit symbool, staat voor de Griekse letters X (chi) en P (rho) die de eerste letters van Christus vormen. Volgens een andere traditie zijn het de Griekse equivalenten van de beginletters van het Latijnse Christus Rex wat staat voor "Christus is Koning". In combinatie met het kruis is het een symbool voor de kruisiging en opstanding van Christus.

Het laatste Symboliek staat voor de Heilige Drie-eenheid: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

We zien er naar uit om weer als gemeente van Jezus Christus samen de dienst te beleven ,in de woorden die gesproken worden, samen te danken en bidden, dat de liederen mogen klinken tot eer van God.

U zij de Glorie