

Beste mensen,

Via het afgebeelde schilderij van de priester-schilder Sieger Köder, wil ik jullie graag een hart onder de riem steken. Het is een schildering vanuit een van de eerste boeken van de Bijbel, waarin verteld wordt over de ontstaansgeschiedenis van het volk Israel. Na een lange tijd in een situatie van onderdrukking en slavernij, vertrekken ze richting de vrijheid, een nieuwe toekomst. De reis behelst echter ook een lange afstand door de woestijn. In de woestijn is de vanzelfsprekendheid van voedsel, eten en drinken, veel minder groot. Ze worden uitgedaagd te vertrouwen op de zorg van God. En God zorgt. Maar wel op een uitdagende manier. Zo wordt er verteld over een periode dat het brood op was en de mensen God smeken om hierin te voorzien. Het antwoord is het 'manna'. Het woord kent u vast. Manna was een product, waarmee brood gebakken kon worden. Het manna kwam echter in afgepaste hoeveelheden. Er was voor iedere dag voldoende, behalve op de dag voor de sabbat. Dan was er genoeg voor twee dagen, zodat men op de sabbat niet hoefde te werken. Het klinkt prachtig, maar het was een grote uitdaging in vertrouwen. De eerste dagen dat het viel, wilde mensen meer verzamelen: ze verzamelden meer dan genoeg. Het deed me een beetje aan het 'hamsteren' van het begin van deze Corona-periode denken: extra verzamelen vanuit de angst dat er morgen niet meer zal zijn. Niets menselijks is ons vreemd: in het verhaal van de Bijbel niet en vandaag de dag nog niet. Het manna bleek niet houdbaar, het was de dag erna beschimmeld. Het is een verhaal van vertrouwen, maar ook van de aanmoediging om vertrouwen niet te ver vooruit te laten kijken: God zal vandaag voor ons, voor u, voor mij, zorgen. Hoe het volgende week komt? Hoe lang de Corona-situatie duurt? Hoe en wanneer het allemaal weer 'bij het oude' is? We weten het niet: maar voor vandaag is er genoeg om weer verder te kunnen: vandaag is er de zon die verwarmt, een knipoog van boven in de vorm van een maaltijd of een klein gesprekje een kaartje en bovenal: Gods zorg en liefde voor ons is er vandaag. Deze tijd doet een groot appel op ons geduld en ons vertrouwen, maar laten we maar niet te ver vooruitkijken: voor vandaag is er genoeg. En daarna... dat zien we dan morgen weer.

Immy Hoekstra Rondaan ( Leger des Heils )

